

Zeilen en dansen op het Wad!

Stel je eens voor: je zeilt met een groep fijne mensen over de Waddenzee. De wind in je haren en de zon op je gezicht. Je bevindt je op de klipper de Kaat Mossel. Nog even en dan gaat de boot droogvallen op het Wad en ga je dansen! Dansen op het Wad: meebewegen met de wind, het water en de vogels, in verbinding met jezelf en de groep! Fijn vooruitzicht!

Je bent van harte welkom om dit avontuur met ons mee te beleven!



Zeilweekend met dansen op het Wad 1-3 september 2017

Afvaarthaven: Den Oever. Vrijdagavond 19.00 uur, kennismakings-vivencia op het land.

Zondag vanaf 16.00 uur nemen we weer afscheid van het schip en elkaar.

Kosten: Totaal 260,- euro: € 210,- voor het schip, overnachtingen, vol pension, verzekering. € 50 euro voor Biodanza en het inhoudelijke programma. Afhankelijk van het weer, m.n. de wind, kunnen we meer of minder dansen en zeilen. De natuur wijst ons de weg en geeft ons de mogelijkheden! Je hebt geen zeilervaring nodig, wel Biodanza-ervaring!

Je reserveert je plekje door een mail te sturen naar de schipper Sjak Romijn: sjakr@xs4all.nl. en graag cc naar ellyvandanslavie@gmail.com en verareijns@gmail.com.

Schipper Sjak stuurt je een inschrijfformulier en met een aanbetaling is je plekje gereserveerd. Fijn als je dit snel doet want er kunnen maximaal 16 dansers mee. Tot 1 maart krijgen dansers die dansen of hebben gedanst met Elly of Vera voorrang. Daarna kunnen andere Biodanzadansers zich inschrijven.

Vol pension: incl. bedlaken, kussensloop, dekbed, ontbijt 2x, lunch 2x, diner, tussentijdse versnaperingen. Je verblijft in de klipper Kaat Mossel. Het schip heeft 4 tweepersoonskamers, 2 driepersoonskamers en 1 vierpersoonskamer.



Graag tot zeils en dans! Vera & Elly (Michiel en Jan gaan ook mee!)